

Glazenmaker

Geschreven door Em. De Cooman (Appelsterre)

Veel pannenleggers kenden Skar, den glazenmaker, want ze zaten dikwijls te werken in hetzelfde gebouw.

Als het eens flink gewaaid had, werden ze alle twee opgeroepen om de brave zielen te komen depanneren. Skar kwam eerst altijd zelf de maat nemen van het glas dat kapot was en moest vervangen worden. Hij had al te veel keren gefopt geweest met de verkeerde maten die ze hem hadden doorgebeld met den telefoon, of op een papierken waren meegedeeld, en met de kleinen die naar school moest, werd meegegeven.

Glas

De eerste bruikbare glassoorten die in de ramen werden gebruikt, waren nog handgeblazen. Men kan ze herkennen aan de oneffenheden op de oppervlakte.

De vroegste (1) werden gemaakt door de blaaspijp in de vloeibare glasbrij te steken en deze te doen draaien zodat de middelpuntvliedende kracht een schijf ontstond, die werd in een raam montuur in het raam gezet.



Later
door
blazen
bekom
deze

tafel heen en weer te rollen werd een lange fles bekomen. Men sloeg de kop en onderste deel eraf en sneed van voor tot onder het glas. Na een opwarming werd de opengesneden buis vlak gedrukt.

Nu wordt het glas tussen twee cilinders getrokken

Om spiegels te maken moest men de oppervlakte slijpen en polijsten, alvorens men deze kon 'verkwikken' (met een metaallaagje van zilver). vroeger gebeurde dat met 'kwik' nu met 'zilvemitraat'

Glazenmaker

Geschreven door Em. De Cooman (Appelsterre)



Em De Cooman

De Glazenmaker

~~De glazenmaker werkt met een stuk glas op een werkbank. Hij gebruikt een ijzeren gereedschap om het glas te vormen. Het glas wordt eerst opgewarmd in een oven. Daarna wordt het op de werkbank geplaatst. De glazenmaker gebruikt zijn handen om het glas te vormen. Het glas wordt daarna in een oven afgekoeld. Het glas is nu klaar om te worden gebruikt.~~

Glasraam



Biseauteren

In de meubelwinkels stonden er in den tijd ook veel spiegels die gebiseauteerd (afgeschuind)

Glazenmaker

Geschreven door Em. De Cooman (Appelsterre)

waren .

Of er in Geraardsbergen waren die dat deden, weet ik niet, maar het was geweten dat Aalst ervoor gekend was. Daar waren verschillende spiegelslijperijen. De meubelmakers, die dan een spiegel voor nen lavabo vandoen hadden, bestelden die, en als het een gewone maat was had ge die op een paar dagen, maar als hij buiten maat was kon het wel enkele weken duren.

